



Förslag till stipendiater för 2010

1 – Flottningsmuseet i Laxviken

Under sin yrkesverksamma tid arbetade Folke Boogh i Laxviken som uppsyningsman över timmerflottningen i Hotagssjön och resten av detta sjösystem ända upp till Norge. Han fick härigenom en utomordentlig insikt i allt som har med flottning att göra.

Efter pensioneringen har hans intresse för verksamheten tagit sig uttryck i att makarna Boogh på sin gårds fausjell har låtit inreda ett museum avseende flottningsverksamheten – det finns kuriöst nog även en hel del handlingar rörande flottning i Ljungan –, med tillhörande redskap, allt synnerligen välordnat och pedagogiskt arrangerat. Här bereds allmänheten tillträde, och museet används ofta och flitigt även för andra ändamål, såsom filmvisning och andra samkväm. Gården och platsen har härigenom blivit en väsentlig samlingspunkt för byn.

Stefan Halvarsson

2 – Tångeråsen-Gärde byalag

(www.tangerasen-garde.se)

Tångeråsen-Gärde byalag omfattar följande byar: Tångeråsen, Gärde, Valla, Kävåsen, Oxböle samt Lien.

Dessa mål har byalaget:

1. Samarbete mellan byar för bygdens bästa
2. Öppenhet för nyinflyttat folk och få, samt att verka för nyinflyttning
3. Gynnande av i första hand företagare från bygden
4. Att alltid hjälpas åt och stödja varandra
5. Försöka få en ungdomsvänlig och barnvänlig miljö
6. Sträva efter en atmosfär befriad från missunnsamhet, avundsjuka och misstänksamhet mot varandra

Byalaget har under flera somrar framfört kritikerrosade föreställningar i form av friluftsteater, den senaste "Gudars skymning" 2008. Tidigare har man spelat "Pilgrim på vift" och "Väsen på villovägar".

Elin Sandelius skriver manus till spelen och regisserar. Staffan Eriksson skriver texter och gör musik. Andra syr kläder o.s.v.

Byborna ställer upp och hjälper till med det de kan med allt arbete runt spelet.

Alla i byalaget jobbar ideellt. All vinst går tillbaka till byn, t.ex. underhåll av bygdegården och andra projekt till gagn för bygden.

Roger Jönsson är ordförande i byalaget.

May Beckman

3 – Teleskopet på Brännklumpen – ett projekt som siktade mot stjärnorna

För fyra år sedan fick läraren Olle Pålsson i Gäddede en idé om att man kunde bygga ett astronomiskt observatorium på berget Brännklumpens topp. Idén förankrades i byn och engagemanget växte till att söka projektmedel från ett flertal håll, och man lyckades få medel för att bygga av kupol på bergets topp och införskaffandet av det optiska teleskopet kunde genomföras.

Hösten 2009 under det internationella astronomiåret den 4:e oktober invigdes observatoriet. Berömvärt. Ett till synes omöjligt uppdrag hade genomförts.

Bertil Segerström

Stort tack till Elisabet Eriksson för det uppskattade föredraget i samband med julkaffet.

Kåre avgår

Vår kassör Kåre Lind drabbades i november av en svår halsinfektion som inom loppet av ett dygn gjorde att han hamnade i respirator och låg i koma i två månader på intensivavdelningen på UAS. Han har nu återfått medvetandet och börjat rehabiliteras. Senaste bud är att han kommer att ligga kvar på sjukhuset i ca 8 månader. P.g.a. detta kommer han att avgå som kassör för gillet

Jamtamot

Studentföreningen Jamtamot har den 26 mars sitt 95 års jubileum, och J H gille kommer att uppvakta med 2000 kr till deras hedersprisfond.

Påsköl

Camilla Lundin påminner om att premiären för försäljning av Jämtlands Påsköl är den 15 mars, och då gäller det att skynda sig.

Avslutar med att önska er alla hjärtligt välkomna till årsmötet och förtyvla inte. Snart kommer våren!



Det är vi som styr och ställer i Gillet:

Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) e-post: asundelin@telia.com, Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65) e-post: stefan.halvarsson@skatteverket.se, Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) e-post: bs@irfu.se, Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) e-post: byggkare@stormen.se, Gillevärd Elisabet Eriksson (42 96 16) e-post: 018429616@bredband.net

JH postgiro: 39 30 09-6

Verksamhetsberättelse för år 2009

Styrelsen har sedan årsmötet utgjorts av **Ando Sundelin, ordförande, Stefan Halvarsson, vice ordförande, Bertil Segerström, sekreterare, Kåre Lind, kassaförvaltare samt gillevärdarna Elisabet Eriksson och Camilla Lundin. Valberedningen har bestått av Ingvar Ekerby, sammankallande, och Bengt Hjelm med Judith Lefvert som suppleant. Ordinarie revisorer har varit Sune Ahlinder och Karl Eric Ericson, med Sigurd Wallén som suppleant.**

Under året har styrelsen haft fyra protokollförda möten.

Årsmötet ägde rum den 12 mars på Ångström-laboratoriet, Beurlinghallen, med Ivar Olofsson som schwungfullt ledde förhandlingarna, varefter aftonens gäst, astronomie professorn Nils Bergvall i Häggsalen föreläste om ”den kosmiska planen – vad hände sen?” och visade bilder på galaxer och Jamtstjärnan m.m. inför närmare 50 medlemmar.

Nästa sammankomst blev vårmötet på Kaplansgården i Gamla Upsala den 28 maj, med stort deltagande. Trion Birgitta Fjellström, Karin Alsén och Karl Eric Ericson kåserade och berättade intressanta detaljer om personer ur publikationen ”Snillena i snilleriket.”

Största insatsen för året var Hemvändardagen den 27 juni, med över 50 deltagare, som fullbe-

lade den Aersnbuss med vilken dagens exkursion företogs, i strålande sommarväder, från Wången, där Thord Larsson-Graff initierat förevisade anläggningen, till fortsättningsvis färd genom fyra socknar, alltunder givande föredrag om trakterna förmedlat av Artur Egervärn och Kjell-Åke Sundelin.

Karl Eric Ericson utdelade den 10 juli Gillets hembygdsstipendium, 3.000 kr, jämte diplom, inför en publik om 500 personer i Ovikens nya kyrka, till Hovermo gårdsmuseum, företrätt av Folke och Yngve Eriksson.

Traditionell surströmming ägde rum den 26 september, andra året i rad, i Bergsbrunna. Ett 40-tal medlemmar deltog.

Förjulskaftet blev årets sista evenemang, den 5 december, med c:a femtio deltagare. Elisabet Eriksson berättade om en kvartett välkända profiler från Rödön, bl.a. Agnes Eriksson som grundade Jämtslöjd.

Gillets bokbestånd har under året utökats genom nya förvärv. Eva Hjelm har varit biblioteksansvarig.

Styrelsen hade ljösminn å restauranten Peppar Peppar i Upsala sent in på blåhösten, varvid många nya och idérika planer smiddes.

Dagordning för J/H:s Gilles årsmöte 2010

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokollsjusterare
3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
8. Fråga om disposition av föreningens resultat (ev. fondavsättning m.m.)
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisoret
11. Val av valnämnd
12. Årsavgift
13. Förslag från styrelsen
14. Förslag från medlemmarna ang. stipendiat

Valberedningens förslag till styrelse i Jämtlands-Härjedalens Gille:

Ando Sundelin	ordf.	omval
Stefan Halvarsson	vice ordf.	omval
Bertil Segerström	sekr.	omval
Bengt Hjelm	kassör	nyval
Eva Hjelm	bibliotekarie	omval
Elisabeth Eriksson	gillevärd	omval
Camilla Lundin	gillevärd	nyval

Valberedningens förslag till revisorer:

Sune Ahlinder	ord.	omval
Karl-Eric Ericson	ord.	omval
Sigurd Wallén	suppl.	omval

Verksamhetsplanering för 2010

Årsmöte på nationaldagen den 12 mars. Lokal: Pensionärernas Hus, Storgatan i Upsala. Föredragshållare: Carl-Göran Ekerwald.

Värmöte den 20 maj å Kaplansgården i Gamla Upsala. Gäst: eventuellt operasångaren Anders Larsson från Börtnan.

Surströmming lördag den 25 september på Kamratgår-

den i Bergsbrunna.

Förjulskaffe omkring månadsskiftet november – december.

Eventuellt tillsätts en kommitté under hösten för att planera Gillets 65-årsjubileum 2011.

Förjulskaffet den 5 december 2010

Gillet har under innevarande år slagit ett osannolikt rekord i fråga om antal deltagare på sina sammankomster; det har vid varje tillfälle, förutom surströmmingen, handlat om runt femtiotalet – även under hemvändardagen i juni! – närvarande medlemmar. Senast det begav sig var t.o.m. osannolikt nog på förjulskaffet. Vadan kan detta intresse komma sig?

En trolig förklaring kan vara det program, förutom kaffe med luciabröd, som bjöds denna gång, bestående av ett föredrag av Gillesvärdinnan Elisabet Eriksson om släkten Ericsson, härstammande från gården Vike på Röa (Rödön), särdeles hennes mormors mors syskon Olof, Agnes och Brita och deras levnadsöden.

Olof Ericsson (1856-1946) gick inte mer än den vanliga folkskolan, varefter han prövade på diverse sysselsättningar som bl.a. charkuteriarbetare och diligensförare mellan stan och Brunflo. Efter värnplikt å Frösö läger och arbete som tullvaktmästare på 1870-talet var han med om att med godtemplarna starta en bank 1885, vid vilken han blev direktör 1887. Godtemplarbanken övergick sedermera till Diskobanken, i sin tur övertagen av Svenska Handelsbanken, där han blev bankdirektör tills han på 1920-talet drog sig tillbaka – det var således en anmärkningsvärd karriär med hänsyn till den knapphändiga skolbakgrunden!

Av Olofs ättlingar kan nämnas bl.a. Gösta Wikegård, jur. kand. och ledamot av Jamtamot redivivums första styrelse 1915. En annan och från televisionen välkänd Wikegårdare är ishockeyoraklet Nicklas, Gösta Wikegårds kusinbarns barnbarn.

Agnes Ericsson (1859-1929) satsade på sömnadsverksamhet. Hon startade 1901 en manufaktur- och sybehörsaffär, men övergick sedan till att sälja hemslöjd i kommission, och deltog med alster 1905 i slöjd- och industriutställningen i stan. 1908

var det ett stort hembygdsmöte i stan. Det blev upptakten till föreningen Jämtslöjd, som Agnes var med och startade tillsammans med landshövdingen Ellen Widén. Agnes var med i föreningens styrelse. Föreningen uträttade ett stort arbete med att dokumentera mönster, bl.a. i en bok om jämtländska korsstyggn. Hon tilldelades medaljen Illis quorum, och satt ett antal år som frisinnad ledamot i stadsfullmäktige.

Brita Ericsson (1861-1929) följde i mångt och mycket system Agnes' exempel. 1911 höll Brita sin första vävkurs och blev 1912 lärare i den nyinrättade slöjdskolan i stan. Hon deltog med sina alster på diverse utställningar, såsom den i Stockholm 1909 och den kända Baltiska utställningen 1914 i Malmö. Hennes specialitet var konstväveri, särskilt inom sniljeflossatekniken. I rådhuset i stan har hon bidragit med en silhuett över Östersund. Hon har även vävt till utsmyckning av skeppet Gripsholm och ett antal kyrkor. Hon var med i styrelsen för kvinnliga slöjdskolan.

Elisabet berättade även ett och annat om den år 1908 bildade föreningen Jämtslöjd, här i all korthet: 1912 började Jamtli ta form, och Jämtslöjd började ge slöjdkurser; 1913 blev Jämten det litterära organet för Jämtslöjd, 1916 kom den kvinnliga slöjdskolan, från 1939 bedriven i egna lokaler. 1923 gick föreningen upp som en del i Heimbygda. I allt detta var systrarna Agnes och Brita delaktiga.

Slutligen nämnde Elisabet något om sin mormor Anna Welin, gift 1905 med boktryckaren Axel Berndtsson. Sonen Bo Berndtsson på 1960-talet var med och drog igång Storsjöyrans, och brodern Olle arrangerade Jamtlis onsdagsetablisement.

Ja, det är inte att förundra sig över medlemmarnas intresse för Gillets sammankomster – uppenbarligen är det inte minst de egna förmågornas bidrag till programmet som drar folk till våra möten. Låt det gärna fortsätta så!

Stefan Halvarsson



Jämtlands-Härjedalens Gille
Skr. Bertil Segerström
Flogstavägen 170
SE-752 72 UPPSALA



Kallelse till årsmöte



**fredag 12 mars 2010
kl 18.30 i Pensionärernas hus,
övre våningen på Storgatan 11 i hörnet av St. Olofsg.**

Författaren Carl-Göran Ekerwald kåserar

**Jämtländska ostar med tillbehör och vin eller alkoholfritt alternativ
serveras till ett pris av 120 kr/person.**

**Anmälan senast 8 mars till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller
e-post 018429616@bredband.net**

Hjärtligt välkomna!