



Bralsia at orlstyrara

Årsmötet

Först ett stort tack till Bertil Segerström och gilleverket för ett välordnat årsmöte. Hjärtligt tack också till gillevärdarna Eva Enger och Eva Hjelm som avgick i samband med årsmötet.

Vi hälsar Elisabet Eriksson varmt välkommen som ny gillevärd!



Vårträffen

Ja, då är det vår igen. Vi ser fram mot en härlig vårväll i Gamla Uppsala, där vi tittar på konst och lyssnar till kåseri, går på tipstävling, köper lotter med idel högvinster, äter gott och har det allmänt mysigt "mellan hägg och syren".



Kulturstipendiater

Hjälp oss med tips om kulturstipendiekandidater så att vi kan undersöka och höra oss för om dessa håller måttet för att erhålla vårt stipendium.



Surströmmingskalaset

Surströmmingskalaset kommer preliminärt att äga rum den 20 eller 27 september 2008 troligen på Rudbeckslaboratoriet.



Bidrag till Avisen

Bidrag i form av artiklar, bilder, roliga historier etc. mottages gärna.



Medlemsmatrikel

Ny medlemsmatrikel kommer i samband med kallelse till surströmmingskalaset. **OBS! Meddela korrekta namn- och adressuppgifter till Kåre.**

I Jamtlann

av Anna Karlsson, Bonäset

I Jamtlann, der trivs je som alle bäst
För der går'e lätt te læva
å dagan dom e föjan som n fest.
Om vårn då bjårskan sava
då blomman kom opp å gaukjen gel
å bonn vänn jorla mæ plogja
då kynnan gaul å gjettran skvel
å vill bortt på lauta i skogja.

Med första strofen i dikten ovan önskar styrelsen alla i Jämtlands/Härjedalens Gilde en glad, varm och skön sommar!

Det är vi som styr och ställer i Gillet:

Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65)

Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) Gillevärd Elisabet Eriksson (42 96 16)

Årsmötet den 12 mars 2008

Att från en styrelses sida arrangera kalas och diverse aktiviteter för medlemmarna kan stundom vara rena önskedrömmen, synnerligast om det gäller Jämtlands-Härjedalens Gille. Ett årsmöte kan på papperet te sig som en något sömning tillställning, med sitt sedvanliga formaliamalande; men icke så inom Gillet!

Vid årsmötet angivna dags afton å Ångströmlaboratoriet i Upsala hade nämligen kvällens värd, intendenten Bengt Hoback, nöjet att välkomna inte mindre än dryga femtioalet medlemmar som infunnit sig för att inledningsvis avhandla föreningens angelägenheter. Så skedde under ledning av mötesordföranden Hans Alsén, vilken, efter unisont välstämd Jämtlandssång, på sedvanligt taktfast sätt och med en god glimt i ögat, föredömligt förenande allvar med humor, till stor och allmän belåtenhet lotsade sällskapet genom dagens agenda.

Detta pensum utgjordes av följande.

Parentation utav under fjolåret avlidna medlemmar hölls. Under föredragningen av verksamhetsberättelsen påtalades att valberedningen rätteligen hade utgjorts av Rut Edler Järplid, Birgitta Fjellström och Ingvar Ekerby. Att föra årsmötets protokoll utsågs sekreteraren Bertil Segerström, med Herbert Andersson och Inga-Britt Söderman som justerare. Kallelseförfarandet godkändes. Den ekonomiska berättelsen fastställdes; revisorernas berättelse föredrogs å det vederhäftigaste av Sune Ahlander; ansvarsfrihet för styrelsen beviljades med tack för gjorda insatser. Styrelsevalet utföll i enlighet med valberedningens förslag, med omval av orlstyrarn Ando Sundelin, undertecknad vice orlstyrar, ovanbemälde sekreterare och kassaförvaltaren Kåre Lind. Nyval skedde av Elisabet Eriksson som gillevärdinna. Vidare omvaldes nämnde Ahlander och Karl-Eric Ericsson till revisorer. Valberedningen däremot blev helt nytillsatt: Ingvar Ekerby, Bengt Hjelm som ordinarie ledamöter med Judith Lefwert som ersättare utgör den nya konstellationen.

Årsavgiften fastställdes till oförändrat 80 kr per hushåll.

Årsmötet biföll ett förslag om att även innevarande år låta styrelsen på föreningens bekostnad avnjuta en måltid, kombinerat med tankesmedja för kommande arrangement.

Till stipendiat för 2008 utsågs Arvemuseet i Arvesund. Orlstyrarn och undertecknad utnämndes till Stipendieutdelningskommitté. Årsmötet uttalade som sin bestämda uppmaning till envar medlem att noga övertänka och till styrelsen inkomma med förslag till stipendiat för år 2009.

Dagny Blixt donerade till Gillet några av Ola Gerhard Henriksson författade Jämtkluringar. Av-

slutades därefter årsmötet.



Nu övergick i stället sammankomsten till att få åhöra kvällens gäst, Gudrun Thomasson Ek, född i Mittådalen, näringsdrivare av företaget Renprodukter i Sollentuna, och barnbarn till den berömde fotografen och Storjamten Nils Thomasson.

Inledningsvis förtalte hon något om sin farfar Nils Thomasson. Han föddes 1880 i Svedje i Mysjö, som son till en fjällman och odaltorpare. Impulsen att börja fotografera fick han omkring år 1900 av fotografen Borg Mesch i Kiruna. En stor del av produktionen, som för övrigt med tiden blev särdeles omfattande, bestod av vykort och givetvis allehanda beställningsuppdrag. Transportmedlet var esomoftast trampvelociped; en viss Olof Karlsson i Sää lär en gång ha yttrat att "Je såg en lapp som kam sykklenes, å han sååld vykorta at luftgjestom", härmed åsyftande de dåtida gäster som för hälsans vårdande vistades på trakten för att lufta sina inte helt friska lungor.

Nils Thomasson umgicks flitigt med konstnärsfamiljen Tirén. Sin tillkommande hustru träffade han på Gregorimarknaden. 1916 flyttade han med familjen (då med tre barn) till Åre. Omsider utökades familjen till åtta barn. Han var även handelsman och renskötare i Mittådalen, med sommarläger å Mittåhamrarna.

1901 besökte han första gången distinget i Upsala. För en renstek betalades då kr 1:25 och för en rensadel 95 öre. Omsider skaffade han trafikbil. År 1919 köpte han en Buick, och 1930 drog han med bil iväg till Stiklestad.

Nils Thomasson blev 95 år. Han rökte cigarr.

Andra släktingar att nämna är Lars Thomasson, en farbror, som har skrivit mycket om sydsamerna, och fastern Sara Thomasson, känd för sin tredjeplats i utförsåkning i VM 1954 i Åre.

Gudrun, född 1943, omtalade även en del om sig själv. Hon genomgick nomadskolan (varest en timme per veckan avsåg nomadkunskap), vidare läroanstalten i Jänsmässholmen samt Hållands folkhögskola. På 1960-talet läste hon i Upsala, och sålde renkött bl.a. på Uplandsmuseet. Affärerna med renkött har hon därefter i tilltagande grad ägnat sig åt, och gör så alltjämt, som den tredje generationen Thomasson i den genren. Som exempel på hur oväntat bra det stundom har gått, nämnde hon att hon 1980 på distinget i Upsala å Vaksala torg sålde slut på allt medbringt kött på mindre än två dagar; hon hade räknat med att det skulle räcka hela veckan.

Även diverse frågor om samerna och renskötseln m.m. omnämndes. Nomadskolan i Mittådalen existerade åren 1938-1962. Under hennes skoltid rådde strängt förbud för barnen att tala samiska, men det har numera dessbättre ändrats. Vidare ”skyddade” staten ända in på 1950-talet samerna mot alltför snabb assimilering, så till vida att renskötare inte tilläts uppföra stadigvarande bostäder. En ännu olöst fråga är som bekant på sina håll vinterbetesfrågan.

Renen är annars fantastisk på att lukta sig till be-

fintligt bete; vintertid kan den dofta sig fram till renlav under så mycket som en meter snö. Vajorna har horn och tappar dem på våren, medan härkarna faller sina på hösten.

I genomsnitt äter man i Sverige två hekto renkött per år, vilket inte är mycket. Årligen slaktas cirka 200.000 av totalt omkring 250.000 renar. Slaktvikten på en ren ligger på ungefär 30 kg.

En viss Olle Blind försökte sig på att ”farma” renar på Ottfjället – det gick inte alls. Renarna dog. Vissa försök har gjorts, av allt att döma framgångsrikt men i mindre skala, att hålla renar i Tyskland, på gott renbetesland (måhända i Rhenlandet?). En ren heter t.o.m. Gudrun.

Avslutningsvis något om skaffningen som avnjöts å sammankomsten, genom Gudruns försorg: det serverades bl.a. regnbågsfilé, reninnanlår samt getost och potatispaj. Gissa om såväl den andliga som lekamliga spisen smakade!

Stefan Halvarsson



Här är det läckra festbordet uppdukat!

Jämtlands-Härjedalens Gille
Skr. Bertil Segerström
Flogstavägen 170
SE-752 72 UPPSALA

*Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till*

Vårnöte

*i Kaplansgården, Gamla Uppsala
torsdag den 22 maj kl 18.30!*

Staffan Sandler

visar och berättar om sin konst.

Sedan undfägnas vi med kallskuret kött, potatissallad, bröd, ost, vin/Jokk, kaffe
och kaka till en kostnad av 150 kr.

2:ans buss tar oss till Kaplansgården!

Anmälan till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller e-post 018429616@bredband.net senast 19 maj

